



Aalster Senioren Vereniging

Redactie:

Martin Asveld, martinasveld44@gmail.com, 06-54967029

Cor van Mosseveld, cvanmos@xs4all.nl, 06-29477734

Het ziet er naar uit, dat wij nog lange tijd niet bij elkaar kunnen komen en samen weinig kunnen doen. Er is dus weinig nieuws te vertellen, maar toch willen we de nieuwsbrief maandelijks uit laten komen om toch nog een beetje contact met elkaar te hebben.

Mocht iemand een vraag hebben, contact willen of problemen met het een en ander kunt u proberen of het bestuur u kan helpen. Als u met Martin Asveld, zie boven, contact opneemt zal hij proberen iemand te vinden, die u kan helpen. U kunt ook met een van de andere bestuursleden contact opnemen.

Het bestuur bestaat nu uit

Voorzitter: Martin Asveld tel. 06-54967029.

Email: martinans.asveld@gmail.com

Penningmeester: Jeanne Willems tel 06-51833151

Email: jeannewillemsberkers@gmail.com.

Secretaris: José van Kleef tel. 2212909

Email: kle@kpnmail.nl

Lid: Bert Baselmans tel. 2220062

Email: kbo-bert@kpnmail.nl

Lid: Lies Theuws: tel. 2215454

Email: liestheuws@hotmail.com

Lid: Tom Strijbos: tel 06-44338783

Email: t.strijbos69@gmail.com

Een volgende keer zullen we vertellen wie wat doet.

Inhoud

Blz 1

Van het bestuur

Blz 2

Over de leden

Blz 3

De nieuwe

voorzitter

Waarschuwing

Blz 4

De 2 kanten van

2020

Over de leden

Overleden:

Ton Claes 88 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij hun verlies.

Nieuwe leden:

Er waren in januari geen nieuwe leden.

Verjaardagen in de maand februari (boven de 85)



Joke Maasakkers–de Groot	1 februari	88 jaar
Corrie Slaats-Bevers	3 februari	86 jaar
Toos Verberne-Gerrits	3 februari	86 jaar
De heer van Hooff	4 februari	96 jaar
Jos van Nunen	5 februari	88 jaar
Riet van Esch-Stokmans	8 februari	87 jaar
Thea Clasener-Temme	10 februari	92 jaar
Hugo Pijper	12 februari	92 jaar
Hoo Tjioe	16 februari	93 jaar
Annie Scheepers-Orbon	21 februari	87 jaar
Piet van Gogh	24 februari	87 jaar
Jan Thijssen	25 februari	89 jaar
Mevr Dohmen	27 februari	93 jaar

We hebben een nieuwe voorzitter, maar wat is dat voor iemand



Ik weet, dat er mensen zijn, die denken of dachten dat ik uit het noorden kom, uit Holland. Maar ik ben geboren in Liempde {spreek uit Liemt), midden in Brabant. Hoewel Liempde niet het mooiste gat van Nederland is, dat is Soerendonk (spreek uit Zoerik) vind ik en met mij alle Liempdenaren dat ons dorp veel mooier dan het mooiste gat. Toen ik geboren werd had het dorp 2700 inwoners, elf kroegen, 2 agenten (pliesie), een voetbalclub en twee handboogschutterijen.

Die voetbalclub heet DVG en dat betekent De Vooruitgang. In de 21^e eeuw vind men dat een vreemde afkorting en zegt men dat het Door Vrienden Gesticht betekent. Aangezien de oprichters het woord gesticht alleen kenden als een gekkenhuis, ook al een verdwenen woord, kan dat niet waar zijn. Ik kan dat weten, want mijn vader was een van de oprichters. Hij was buitengewoon

belangrijk, want hij was eigenaar van de bal.

Ik heb er uiteraard ook gespeeld en ben er onder andere een keer uit het veld gestuurd voor vloeken op het terrein van een Rooms Katholieke Sportvereniging. Dat was in Nijnsel, bij RKVVN en de lezers weten vast wel wat dat betekent.

Het huis waar ik geboren ben staat midden in het dorp, maar we hadden geen straatnaam en geen huisnummer. We hadden wijken, wij woonden op Kerkeind en we hadden een letter en een nummer, ik dacht A27. Wij hadden uiteraard ook geen gas of riolering. Dat betekende dus dat wij buiten een huisje hadden. Een gierput met daarboven een verhoging met een plank met een deksel in een houten huisje met een hartje in de deur. Als wij poepten en het klotste terug tegen onze billen moest de gierput geleegd worden.

De mannen piesten buiten, bij voorkeur bij de rabarberplanten, want dat was er goed voor. Wij hadden verder geen idee hoe, waar en of de vrouwen plasten.

Ik weet ook niet tot wanneer wij dat huisje hadden, in ieder geval zat ik er nog op toen ik al kon lezen. Op de plank naast het gat lagen altijd exemplaren van de Provinciale Brabantse Courant "Het Huisgezin" met daarin de strip van Smidje Verholen. Die kranten waren niet alleen bedoeld om te lezen.

Onze straat was ook niet verhard en het voornaamste verkeer was van de boeren, die hoogkarren hadden en de mallejannen, eenassige karren, waarmee de kanadassen (populieren) naar de klompenmakerijen gesleept werden. Ze hadden allebei grote houten, ijzerbeslagen wielen en uiteraard stonden er paarden voor.

Nou weten jullie nog niets, natuurlijk, maar misschien komt er een vervolg

Een waarschuwing van KBO Brabant.

Mensen kunnen contact opnemen namens een instelling, bijv. Zuidzorg om een afspraak te maken voor een vaccinatie. U moet dan € 71.95 overmaken met Tikkie. Doe dat nooit.

Was je glas halfvol. Of was het glas half leeg.

DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG

Twintigtwintig heeft me niks gebracht!

Mij hoor je nooit zeggen

Dat we samen meer kunnen dan alleen

Want als ik even verder kijk, ontdek ik

Spanning en onrust om mij heen

Elke week voelde ik minder

Verbinding met mensen die mij dierbaar zijn

Ik voelde

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

En zeg mij vooral niet

“Er zit iets moois in iedere dag”

Want hoe je het ook wendt of keert

Ik heb dit jaar stilgestaan

Je zult mij nooit horen zeggen:

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!

Lees dit gedicht nu ook van onder naar boven.

Zo zie je ook de mooie kant.

Misschien helpt dit tegen eenzaamheid blijf positief. Bert